

## Meet & Greet ride Almere

12 november 2015

Otto schreef in een e-mail: "Ik heb vakantie en er staat bij mij nog zo'n fonkelnieuwe GS in de garage die smeekt om meer kilometers!".

Nou, dat is natuurlijk geen probleem en M&G 10 was een feit. Otto had zelfs nog een route in gedachte, dus dat maakt het helemaal makkelijk.

Op dinsdag 10 november werd verzameld bij Motoport in Almere. De route was, volgens Otto, voor 100% gepikt van Peter van Motoport Almere en dan is het ook wel leuk om daar te beginnen.

Toen de rit werd georganiseerd, zou het dinsdag een regenvrije dag zijn, maar naarmate de dag naderde werd de weersvoorspelling slechter. Dat was voor deze groep SkyRiders echter geen reden om thuis te blijven.

Er stonden maar liefst 24 motoren aan de start. De eerlijkheid gebied te zeggen, dat er tien toebehoorde aan SkyRiders en de rest bij Motoport Almere hoorde. Tien motards is wel een uitstekende opkomst voor het weertype dat werd voorspeld: motregen. De koffie bij Motoport Almere is, zoals altijd, gratis en Lekker, en Otto had gezorgd voor een lekker stukje appelgebak! Ook Leo en Ruud waren op deze tractatie afgekomen, maar dan rijdend op vier wielen. Ook Paul kwam op de appeltaart af en nam daarvoor zijn schitterende Cobra V8 mee. Wat een mooie machine!

Een goed begin van de rit en rond half elf werden de motoren gestart voor deze mooie tocht. De originele MotoPort BBQ Tour 2015 werd door ons aan het begin iets ingekort, teneinde voor het donker thuis te kunnen zijn.

Vanuit Almere ging het rechtstreeks naar Eenmes, waar we originele route oppakten richting Bunschoten en Hoevelaken. Ondertussen begon het een beetje te motregen, maar niet storend.

Verder ging het over de Utrechtse Heuvelrug. Iedereen vond het schitterend, zelfs in de motregen. Prachtige donkere boomstammen, met bladeren in de mooiste herfstkleuren.

Daarna werd de Lekdijk afgereden naar Wijk bij Duurstede, over de sluizen in het Amsterdams-Rijn kanaal en dan verder met de pont naar Beusichem. Het Veerhuys was namelijk een van de



Motoport Almere - ook Paul kwam langs met zijn Cobra V8



De parkeerplaats van 't Vererhuys in Beusichem

weinige restaurants die in dit seizoen op dinsdag geopend is.

Na de heerlijke lunch werd wederom met de pont de Lek over gestoken, om de route weer op te pakken richting Nieuwegein. Daarna weer over de Lekdijk naar Lopik en Oudewater. Daarna op een prachtig gevonden weggetje langs Woerden, richting het Groene Hart. Een stukje langs de rivier de Meije stond ook nog in de route, maar deze was wegens wegwerkzaamheden afgesloten. Dan maar rechtstreeks naar de Woerdense Verlaat en Noorden Dorp. Dan langs het riviertje de Kromme Mijdrecht naar Uithoorn.

De motregen had ondertussen plaats gemaakt voor "gewone" regen en daarom maar eens aan de overgebleven zes motards gevraagd of ze nog door wilde rijden. Dat bleek unaniem niet het geval te zijn, zodat we de rit in Uithoorn hebben afgesloten.

Het was een schitterende rit en iedereen heeft er enorm van genoten. Ook in de motregen is Nederland gewoon prachtig. En dat hebben we natuurlijk voor een groot gedeelte te danken aan de voor 100% gepikte route van Peter van Motoport Almere. Bedankt Peter!



Met de pont heen en weer over de Lek voor de lunch